

21 maart 2017 verschijnt

Mystiek voor Goddelozen Henk van der Waal

Non-fictie; literaire filosofie

‘Wie zijn we eigenlijk? Wat doen we hier? Waar stevenen we op af?’

Met deze megavragen opent *Mystiek voor goddelozen*. Niet voor niets, want nu de religies geen houvast meer bieden en de wetenschap iedere levensvraag uit de weg gaat, ligt het speelveld open. Als nooit tevoren worden we daardoor uitgedaagd om op grond van onze eigen ervaring ons leven te doorgronden en vorm te geven.

Henk van der Waal gaat deze uitdaging aan. In *Mystiek voor goddelozen* ontvouwt hij even behoedzaam als gepassioneerd de mystieke grond van ons bestaan en laat hij zien dat vrijheid en liefde de weg kunnen wijzen naar aardse wijsheid en goddeloze koestering.



Dat alles draait om tijdvertraging, is een verbluffend nieuw inzicht.

‘Henk van der Waal is een vrijdenker. Hij gaat niet gebukt onder de last van gelijkhebberij, overtuigingsdrang of pretentie, maar gaat de uitdaging van het filosofische denken aan. En hoe!’ Susan Smit, *Happinez*

‘Een boek waar ik nu al weken krankzinnig enthousiast over ben.’
Marjoleine de Vos in *NRC Handelsblad* over *Denken op de plaats rust*



Henk van der Waal (1960) is dichter en filosoof. Zijn debuutbundel, *De windsels van de sfinx* (1996), werd bekroond met de C. Buddingh'-prijs. *Zelf worden* (2010) werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs en bekroond met de Ida Gerhardt Poëzieprijs. Van der Waal publiceert essays over filosofie, onder andere in *De kunst van het dichten* (2009) en *Denken op de plaats rust* (2012), dat op de longlist stond van de Socrates Wisselbeker. **De auteur is beschikbaar voor lezingen door het land.**

Henk van der Waal / *Mystiek voor goddelozen* / paperback / ISBN 978 90 214 0435 6 / € 19,99 / Ook als e-book / ISBN 9789021404363 / € 12,99 / Verschijnt 21 maart 2017

Voor de pers:

Voor een interview/meer informatie:
Recensie-exemplaren en beeldmateriaal:

b.kleiweg@singeluitgeverijen.nl
publiciteit@querido.nl